

EEN TEKEN VAN HOOP

In de tuin van het Chabot Museum staan twee hele bijzondere bomen, genaamd kornoeljes. De bomen zijn geplant na de Tweede Wereldoorlog, rond het jaar 1948. De bomen zijn dus al bijna 80 jaar oud. Ze werden geplant door de bewoonster van de villa, dat nu het museum is.

De twee bomen werden geplant als teken van hoop, voor de stad Rotterdam. Na het bombardement in de Tweede Wereldoorlog, was niet alleen de stad beschadigd, maar ook de bewoners. In het voorjaar bloeien mooie gele bloemetjes in de bomen en in de zomer geven ze glanzende rode besjes. Deze vrolijke kleuren geven de mensen die voorbij lopen een gevoel van hoop en positiviteit, precies wat de bewoonster zo graag wilde.



Stel, *jij* zou een teken mogen geven aan de bewoners van Rotterdam, waar de voorbijgangers vrolijk van worden. Hoe zou dat er uitzien? Jouw teken kan van alles zijn, zoals een standbeeld, een spandoek of een lied.

Hier zie je een tekening van het museum en de kornoeljes. Hier teken je
jouw teken van positiviteit bij, alsof het in de tuin van het museum staat.

